



## Hoe de kleine engel op aarde kwam

Een mooi gebonden prentenboek met zachte, liefdevolle en kleurrijke tekeningen. Het verhaal gaat over de kleine engel die alle hoeken van de hemel al ontdekt heeft en verder wil kijken. Hij wil graag naar de aarde. De aarde is helemaal donker en leeg. Maar de wens van de kleine engel wekt de aarde. Hij moet wachten totdat de aarde klaar is voor zijn komst. Dan voelen de dieren het wonder dat komen gaat en verzamelen zich om die mee te maken. De schepping van de aarde is compleet met dit menskind. Dit prentenboek kan als verjaarsverhaal voor onze mensenkinderen prachtig dienst doen. Ook mooi aanvullend op het kerstverhaal.

Deze scheppingsvertelling is in 1984 in het Duits verschenen en afgelopen jaar voor het eerst in het Nederlands uitgegeven.