

TENTOONSTELLING 21, 22, 23 februari 2014

Heleen Hoek (beelden)

Janneke Rosenbrand (schilderijen)



in het kerkje van Middellie N.H.

Zowel Heleen als Janneke zijn op zoek naar nieuwe manieren om spiritualiteit beeldend inhoud te geven. Niet zweverig, niet per se groots en meeslepend, maar als een innerlijke zoektocht naar werkelijke waarden. Daarbij krijg je te maken met vragen als: hoe echt is de geestelijke wereld, kan ik er mee communiceren, en toch hier op aarde helder en liefdevol aanwezig zijn, en...hoe geef ik dat dan vorm? Via het spel tussen figuratie en abstractie, beelden van licht, warmte, gebaar van omhulling, steun en koestering, kracht, beweging, staande blijven, communicatie met de ander.....of het Andere.....Het is duidelijk dat er meer vragen dan antwoorden zijn.

www.krachtinbeeld.nl (heleen) ; www.atelieroekomst.nl (janneke)

Heleen maakt beelden die ook buiten kunnen (bijvoorbeeld als grafbeeld) en Janneke laat behalve metershoge engeldoeken, kleurrijk abstract werk zien; ook heeft zij een full-colour prentenboek voor kinderen gemaakt.

Programma: - **vrijwillige bijdrage-**

vrijdagavond 21 februari om 8 uur

*dia-show met CD-muziek van elementen uit het werk van Janneke: “Op zoek naar engelen”

*live pianospel met

*vraaggesprek met de kunstenaars, over het thema

“alles zal nieuw worden”

Zaterdag 22 en zondag 23 februari open van 11-17 uur



Tijdens de tentoonstelling zal het kinderboek “hoe de kleine engel op aarde kwam”, dat Janneke illustreerde, te koop zijn.

Het kerkje, adres Middellie 79, 1472 GT Middellie is een stijlvol, verstild monument in het lintdorp Middellie, vroeger een schuilkerkje, nu goed zichtbaar langs de weg en aan het water. Voor meer info www.kerkjemiddellie.nl